

Jouw verborgen vonk in beeld

Workshop van Annemarie van den Brink

Een tafel vol gekleurde vellen papier, een berg tijdschriften, stiften en lijm. De veertien deelnemers hebben zin een moodboard te maken! Het moodboard is geïnspireerd op het gedicht 'Licht en zout' van Aletta Eshuis. Eerst markeren de deelnemers de woorden en zinnen die hen aanspreken. 'Laat je ziel fonkelen!' is zo'n zin. Of: 'Open je hart, zie de zielsfonkeling van de ander!' Eigen woorden vullen het gedicht van Aletta aan.



Annemarie van den Brink en deelnemers; foto: Rina Homan

Lange tijd is het enige geluid in de ruimte het geknisper van tijdschriftpagina's, foto's en teksten die worden uitgescheurd. Aan tafel of breeduit op de grond. Na een uur aandachtig werken komen de verborgen vonken tevoorschijn op de moodboards in kleuren en scheuren, beelden, vorm en tekst.

Dan is het tijd voor presentatie. Ieder vertelt welke zinnen en woorden inspiratie waren tot haar moodboard: 'Kleur... ziel... vreemd en vertrouwd... licht... fonkelen, stralen, schitteren... chaos en orde... elke dag een nieuw begin... bewust rust nemen... er zijn voor de ander... iemand het gevoel geven dat hij/zij ertoe doet... fonkelen, sprankelen van binnenuit.'



Stralen; foto: Rina Homan

Een sprankeling van binnenuit houd je niet tegen. En dat bleek dubbel en dwars uit deze workshop, waar ieder haar vonk sprankelend overbracht in sprekende beelden.



Sprankeling van binnenuit; foto: Rina Homan