

Vrouwenpower

Workshop van Annemarie van den Brink

Margriet van de Bunt

In deze creatieve schrijfworkshop worden we uitgedaagd onze fantasie te gebruiken. We mogen een foto uitkiezen van een vrouw. Door naar die foto te kijken en onze fantasie de vrije loop te laten vullen we een paspoort voor haar in. We bedenken haar naam, afkomst, leeftijd, lievelingseten en haar doel in het leven.

We hebben een paar antwoorden met elkaar gedeeld. Het was leuk om elkaars verhaal te horen. De volgende opdracht is een brief te schrijven aan de onbekende vrouw op de foto met in ons achterhoofd de vraag wat we in haar bewonderen. Er ontstaan diverse creatieve en mooie brieven.



Fantaseren bij een foto; foto: Rina Homan

Triolet

Vervolgens denken we aan powervrouwen die van betekenis zijn in ons eigen leven. Voor deze eigen powervrouw hebben we een triolet geschreven. Annemarie loodst ons door deze dichtvorm heen. Regel voor regel ontstaan er persoonlijke gedichten: odes aan theologes, wethouders, oma's en orgeljuffen.

Persoonlijk had ik wel iets meer diepgang in de workshop willen zien met meer aandacht voor de verschillende schrijftechnieken en -stijlen. Maar op deze manier was het een ontspannen en laagdrempelige workshop.